



# 22 t/m 29 november 2025

## ✈ Nazomer in Tenerife ✈

Conditieniveau 1

€ 1.799 per persoon

### H10 Hotel Conquistador \*\*\*\*

H10 Conquistador is al jarenlang een gevestigde waarde op Tenerife waar jaarlijks vele Belgen terugkomen. Het hotel ligt naast de wandelpromenade en vlakbij het centrum van Playa de las Americas met zijn trendy uitgaansgelegenheden, goede restaurants en luxeuze winkelcentra. Alle kamers beschikken over badkamer met douche/bad, haardroger, individuele airco, telefoon, wifi, tv, minibar, safe (betalend) en balkon of terras.

### INBEGREPEN :

- ◆ Alle transfers van en naar de luchthaven
- ◆ Eigen Reizen Baus reisbegeleiding
- ◆ Vluchten met TUI Fly incl. 20kg ruimbagage + 10kg handbagage
- ◆ 7 nachten in H10 Conquistador\*\*\*\* in kamertype 20 'standard'
- ◆ Verblijf in ALL INCLUSIVE
- ◆ Toeristentaks

### NIET INBEGREPEN :

- ◇ Uitstappen ter plaatse

### TOESLAGEN :

- ◇ Dubbel voor alleengebruik : € 409
- ◇ Reisverzekering: +8% v.d. reissom

**Dag 1:** De reis begint met een vleugje avontuur! Vanuit Wellen vertrekken we comfortabel met onze autocar richting de luchthaven van Zaventem. Al snel stijgen we op met TUI Fly, en voor je het weet landen we op het zonovergoten eiland Tenerife. Een transfer brengt ons naar het prachtige H10 Conquistador\*\*\*\*, waar luxe en ontspanning hand in hand gaan. Het All-Inclusive verblijf zorgt ervoor dat het je aan niets ontbreekt vanaf het eerste moment.

**Dag 2 - 7:** De komende dagen staan volledig in het teken van genieten. Ontspan in de comfortabele faciliteiten van het hotel: neem een duik in het zwembad, geniet van heerlijke gerechten in de restaurants of laat je verwennen in de spa (betalend). Voor de avonturiers biedt Tenerife tal van mogelijkheden: verken de indrukwekkende vulkaanlandschappen van El Teide, wandel langs de schilderachtige stranden, of ontdek de charmante dorpjes en lokale cultuur. Of je nu kiest voor rust of avontuur, deze dagen zijn helemaal van jou.

**Dag 8:** Na een heerlijk ontbijt nemen we afscheid van Tenerife. Met een koffer vol mooie herinneringen vliegen we terug naar Zaventem, waar onze vertrouwde autocar klaarstaat om ons comfortabel terug naar Wellen te brengen.

*Deze reis naar Tenerife is meer dan een vakantie: het is een kans om helemaal op te laden, te genieten van het beste wat het eiland te bieden heeft, en nieuwe herinneringen te maken.*